



Det lackar mot jul!

Vi vet att Ni har bråda tider att förbereda den kommande julen, med allt vad som hör julen till. Julmaten skall lagas, granen skall kläs, klapparna skall fixas och rimmen skall skrivas. Sedan samlas släkt och vänner, vi tittar på Kalle och hans vänner och barnen väntar på tomten.

Mitt i detta kanske det finns en stund till eftertanke, över vad julen faktiskt är. Julen är den tid på året där värme och gemenskap skall frodas. Tänk också på dom som sitter ensamma. Ring till någon som du inte hört av dig till på ett tag. Skicka en hälsning till någon. Bjud hem någon. Det värmer inte bara den som får ta del av det, utan också den som delar med sig.

Tänk på barnen, ge dom känslan att julen är en familjehögtid och låt dem få glädjas och känna frid och värme.

Levande ljus tänder vi gärna i vintermörkret, men det är viktigt att tänka på att levande ljus inte ska lämnas utan uppsikt. Du kan också passa på och kontrollera brandvarnaren, kanske behöver batterierna bytas ut.

Julklappar kan vara stora eller små och fint inslagna är de ofta, det kan bli mycket kartonger, papper och snören att ta hand om när allt är upppackat. Tänk på att detta inte är hushållssopor, utan att det skall transporteras till närmaste återvinningsstation eller till Hagbytippen.

Gästparkering finns vid ICA och den är avgiftsfri mellan kl. 00.00 den 23 december till kl. 24.00 den 26 december för släkt och vänner. En liten julklapp från oss i styrelsen och vårt parkeringsbolag LA Parkering!

Efter julen är det bara några dagar fram till Nyårsfirandet med allt vad det innebär. Då ber vi er att vara försiktiga med fyrverkeriet och inte skjuta där någon eller något kan råka illa ut. Samt att skräp och tomma champagneflaskor inte blir bortglömda.

Beakta att våra hundar kanske inte uppskattar smällare och raketer som vi gör, så koncentrera skjutandet och smällandet till tolvslaget och håll er på avstånd från husen.



God Jul och ett Gott Nytt År

Önskar Styrelsen, Brf Fällbänken